

## hommels

de tijd loopt verloren  
in zichzelf  
een bol met garen  
voor de kat  
krimpt door de warmte  
aan de horizon  
ligt in de aanbidding  
iedereen kijkt  
maar niemand koopt  
de dag weegt zwaar  
laat vieren in de nacht  
gegons van hommels  
op late terrassen  
de dag blijft hangen  
de muren zingen warmte



## Een 'warme' zondagavond

Zondag 9 juli gingen we samen naar de Hoogstraatgemeenschap om deel te nemen aan de meditatie vierring van 19.00 – 19.30 uur. We waren onder de indruk van de rustige sfeer en de innerlijkheid die deze viering ons bracht. Wij voelden ons weer thuis in deze stille ruimte die ook een sfeer van gebed ademt. Na afloop dronken we buiten samen met andere gasten 'n kopje koffie. Het deed ons goed en we hadden ook aan elkaar veel uit te wisselen.

Daarna kwam ons gesprek op de uitzending van de E.O. "Mea Culpa", waarin ook Welmoed Vlieger, onze vroegere proces begeleidster, meedeed. We kregen deze nog te zien en we waren heel blij hierover uiteindelijk met elkaar daarover van gedachten te hebben uitgewisseld. We zijn dankbaar voor deze avond, voelden de hartelijkheid en de warme toewijding waarmee we werden ontvangen.

Namens ons vieren, Zr. Theofrida

## Kringberichten in augustus?

Begin augustus informeer zoals gewoonlijk of er kopij is voor de Kringberichten. Juist omdat er geen kringzondag is in augustus is er misschien toch wat uit te wisselen. Voor nu wens ik iedereen een mooie voortzetting van de zomer! Groetjes Clementine