



Kringberichten oktober 2017

Nieuws van de Hoogstraatgemeenschap

Op 18 september liepen wij mee, als onderdeel van het Platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven (LEV) in het fakkeldéfilé ter herdenking van de bevrijding van Eindhoven. Luus, als jongste lid van onze gemeenschap, liep ook mee, zij is lid van de scouting. Het was een indrukwekkende gebeurtenis en wij zijn dankbaar dat we hier onze bijdrage aan mochten leveren.

Op 23 september kwam er een delegatie uit Vlaardingen van de kerk waar Paul en Cora vrijwilliger waren. Zij hadden een spirituele wandeling georganiseerd en een vredesviering in de stilteruimte als afsluiting. Er waren 9 mensen en iedereen was enthousiast. Het was bovendien prachtig weer. Paul en Cora hadden lekkere soep gemaakt en het was een geslaagde dag.

Op zondag 24 september was de jaarlijkse vredesbezinning, georganiseerd door LEV. De bijeenkomst vond plaats bij het Vrouwenmonument, buiten dus! Het was prachtig weer en er kwamen zo'n 130 mensen op af. Zr. Bets, Albertha en Veronique waren ook gekomen. (zie hun reactie hieronder)

Een vredesduif werd losgelaten en dat was een mooi moment. De viering was afwisselend en daardoor heel sfeervol. Ook op de website van de Hoogstraatgemeenschap kun je dit terugvinden, met wat foto's.



Het was zondag 24 september.

De Vredesweek eindigde en het platform "*Levensbeschouwing en Vrede*", waarin de Hoogstraatgemeenschap participeert met, had bij het Vrouwenmonument aan de Parklaan een bezinningsuur georganiseerd met als thema: "*De kracht van de verbeelding*". Meerdere levensbeschouwingen deden hieraan mee. Het was een stralende zondag middag.

Véronique, Bets en Albertha gingen er naar toe. Na thuiskomst waren ze heel enthousiast en niet alleen de inhoud van dit uur had op hun diepe indruk gemaakt, maar ook de vele ontmoetingen en contacten met vele bekenden had hen verrast. Véronique zei: "Ik ben blij dat ik er geweest ben. Wat er gezegd werd, kwam van binnen uit, en ik verlang naar een huis voor alle bewoners op deze wereld". Reden volop om dankbaar terug te kijken op deze zondag middag.

Zr. Theofrida

Wandelweekend

Vol in beweging zijn
en jezelf tegelijkertijd wortelen.
Net als de bomen.

Ze staan altijd in stilte.
De aarde zelf is stil,
Stil maar vol leven.
Wandelen in stilte
is levende meditatie.



Het was een fijn wandelweekend waarin grotendeels gewandeld werd in stilte. Georganiseerd door de wandelmaat, een organisatie die wandelingen organiseert vanuit kloosters en christelijke leefgemeenschappen. Ik vond het bijzonder te gast te zijn op Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk, samen met nog vijf andere wandelaars. Drie dagen wandelen/onderweg zijn/ af en toe stil staan en ervaringen uitwisselen. Elkaar persoonlijk mogen ontmoeten en tegelijkertijd de helende werking van de natuur ervaren. De natuur die de herfst inluidt met mist/herfstdraden en mooie herfstkleuren. We maakten het dagelijks leven mee op de Hooge Berkt met de ochtenddienst, het middag en het avondgebed. Op zaterdagavond een bijzondere lichtviering met kaarsjes en mooie gezangen. Ik liet mij hierdoor raken. Op vrijdag en zaterdagavond waren er gesprekken met leden van de gemeenschap. Een uitwisseling van gedachtes en het delen van ervaringen. Gastvrijheid en warmte mogen ervaren hierbij.

Dit weekend heeft mij goed gedaan
Met dank aan de medewandelaars, de wandelgids en de bewoners van de Hooge Berkt.

Lieve groet,
Truus

WISTEN JULLIE DAT...?

- Mink, de man van Leny, in het ziekenhuis ligt. Wij wensen hun alle sterkte toe.
- Wij als Hoogstraatgemeenschap haar taak deze keer even overnemen en hopen dat wij niets vergeten te melden.
- Het thema van de komende Kringzondag is: Franciscus van Assisi, zijn betekenis voor onze tijd.
- De houten vloer van de grote logeerkamer boven geschuurd en gelakt is en we de muren nog gaan verven. We hopen dat we binnenkort nieuwe gasten mogen ontvangen.
- Dat we nog steeds op zoek zijn naar versterking van onze woongroep. Dat wij met verschillende mensen contact hebben gehad en dat wij hopen dat er binnen niet al te lange tijd iemand bij ons komt wonen.

