



Kringberichten oktober 2018

Voorwoord

Na een mooie kringzondag op 16 september, met als thema: 'liefde in tijden van angst'. hadden we 's middags het feest van het 10-jarig bestaan van het Kloosterhof van Gestel. Wat een toeloop van mensen, de interesse was groot. Alle organisaties hadden hun bijdrage geleverd. Er was op verschillende plekken een activiteit of er werd iets verteld. De film werd bekeken. De binnentuin was een ontmoetingsplek en door het mooie weer werd daar graag gebruik van gemaakt. Sommige mensen kwamen voor het eerst en waren onder de indruk van die mooie groene binnentuin. Bij Vluchtelingen in de Knel hield Veronika een vurig betoog over hun werk. Dick liep rond met zijn gitaar en zong zijn zelfgeschreven lied, er was een meditatie in de stilte ruimte. Emmaus had voor appelflappen gezorgd.

Kortom, een geslaagde dag.

Wat is daarna allemaal aan de orde geweest?

- We liepen mee met het fakkeldéfilé ter ere van de bevrijding van Eindhoven, als onderdeel van platform LEV (Levensbeschouwing en vrede). Het was een mooie avond met toespraken en kranslegging.
- In het kader van de vrede zijn Paul en Cora naar Amsterdam geweest waar de PAX vredesduif werd uitgereikt door Vincent Bijlo. Ook dit was een boeiende bijeenkomst.
- Op zondag 23 september was de LEV vredesbezinning in de Ontmoetingskerk. Vorig jaar was het prachtig weer en kon het buiten bij het vrouwenmonument. De regen kwam met bakken uit de hemel dus het was duidelijk dat het dit jaar gewoon binnen zou zijn. Dat geeft een andere sfeer maar het was een mooie bijeenkomst met o.a. een kinderkoor van de Koptische kerk. Inmiddels hebben we geëvalueerd en ook gekeken naar onze doelstelling als Platform. Dat is een proces dat nog loopt.
- De Franciscaanse beweging, custodie Eindhoven, heeft onze stilte ruimte gevonden als mooie lokatie om hun maandelijkse bijeenkomsten te houden. Annelies was aanwezig bij hun viering.
- Vluchtelingen in de Knel had een bijeenkomst in onze huiskamer met een delegatie van de gemeente Eindhoven. Het was een goede bijeenkomst.
- De HOV-groep is hard aan het werk met de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking van de Schipholbrand en de herdenking van omgekomen vluchtelingen. Zie de poster...
- Twee Syriërs staan op een ochtend verkleumd op de stoep na een behoorlijk koude nacht. Ze hebben alleen een korte broek en een t-shirt aan en geen enkele bagage of papieren. Ze moeten naar Ter Apel voor een asielaanvraag. De politie had hen naar ons doorgestuurd maar zonder ticket. Wij verzorgen een maaltijd en warme kleding en kopen een treinticket.

Rob en Erik brengen hen naar het station. Daarna nemen we contact op met Vluchtelingen in de Knel. Die heeft dit al vaker meegemaakt. De politie had hen nooit zo de straat op mogen sturen en heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Onmenselijk.

Nu wij met zijn achten zijn, kunnen we wat nieuwe dingen aanpakken, zoals de voortuin. Daar wordt hard gewerkt. Marjan heeft een mooi ontwerp gemaakt waarbij de moestuin een cirkelvorm krijgt. De contouren zijn goed zichtbaar. Er is een kruidenspiraal gemaakt en de vijver is ook bijna klaar. Er was een mooi muurtje gemaakt met ruimte voor insecten, houtsnippers, een kruik etc. Op een nacht werd de kruik weggehaald en het hele muurtje lag overhoop. Wie doet nu zoiets? Balen dus. We hebben de klikbakken verplaatst naar de parkeerplaats zodat de moestuin meer ruimte krijgt.

Ook gaan we af en toe naar bijeenkomsten van Velt. Dit is een vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Ze heeft ook een Eindhovense tak. Zie de website:

<https://beweegt.velt.be/eindhoven>

Groen en duurzaam hebben dus zeer zeker onze aandacht en zijn volop in ontwikkeling.

Eigenlijk is alles in ontwikkeling in de Hoogstraatgemeenschap.

Alice vertrekt binnenkort naar een AZC nu zij het eind van haar zwangerschap nadert. Shanto is nog steeds in spannende afwachting! Wij leven met hem mee.

Buiten gebeurt veel, maar ook binnen hebben we de ruimtes onder de loep genomen. Het is goed om daar samen naar te kijken en te voelen hoe het is om meubelstukken te verplaatsen, vervangen. Wandversieringen per ruimte uit te kiezen etc.

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die als procesbegeleider ons mee op weg kan helpen als het gaat om de versterking van ons gemeenschapsgevoel, onderlinge relaties en de ontwikkeling van onze spiritualiteit.

Komende activiteit:

**Herdenking van de duizenden slachtoffers
door toedoen van het Europese vluchtelingen beleid.**

Welkom bij de wake op; Datum: Dinsdag 6 november 2018 Tijd: 19.30u.

Plaats: Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A in Eindhoven.

www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl

