



Kringberichten september 2018

Voorwoord

Wat hebben we een mooie zomer gehad. Tropisch warm en erg droog. Het gras kleurde geel, bladeren vielen, planten hingen slap. Toch zie je hoe veerkrachtig de natuur ook kan zijn. Een paar buien en het gras is weer groen. Ons groene hart voorkwam dat we al te vaak de tuinslang hanteerden, eigenlijk bijna nooit. We hadden een enorm reservoir vanuit de diverse regentonnen. Ook mensen, en zeker vluchtelingen blijken vaak bijzonder veerkrachtig te zijn. Momenteel hebben we drie mensen in huis. Een jong meisje van 20, ze is zwanger en geniet daarvan. Toen ze AMA af was, werd ze eerst in detentie gezet en daarna op straat. Zoek het maar uit. Ze woont nu bij ons. Ze heeft best een aardig netwerk want ze is veel uithuizig. Shanto heeft ook nogal wat tegenslagen te verwerken maar die man is zó sterk! Daar kunnen wij heel wat van leren. In de logeerkamer verblijft een man uit Sierra Leone. Momenteel ligt hij opnieuw in het ziekenhuis. Hij is aan zijn rug geopereerd, kwam bij ons om in alle rust bij te sterken maar de wond is gaan infecteren. De scholen zijn weer begonnen, het werk ook. Marjan heeft een baan gevonden. Wij als Hoogstraatgemeenschap blijven ook in ontwikkeling, we leren van elkaar, maken gebruik van ieders talenten en zo willen we graag voor veel mensen iets betekenen en werken we ook aan het bewoonbaar houden van de aarde. De groene kant krijgt steeds meer aandacht, naast het sociale en spirituele.

Komende zondag is het weer Kringzondag, voorbereid door Truus en Constance. De tekst m.b.t. het thema is in deze kringberichten opgenomen. Tevens is het Open Dag van het Kloosterhof van Gestel. We bestaan 10 jaar! Reden voor een feest. Het belooft een mooie dag te worden. Hopelijk komen er veel mensen. Het programma ziet er als volgt uit:

Toelichting over het hele gebouw:

Voortuin: 14.15 en 15.00

Uitleg van Vluchtelingen in de Knel:

Kantoor: 14.30 en 15.15

Stiltemeditatie:

Stilteruimte: 14.45 en 15.30

Film over het Kloosterhof

woonkamer Hoogstraatgemeenschap, doorlopend.

En, schrik niet als je richting de voordeur loopt, de tuin ziet er iets anders uit! Lichter en luchtiger.

Gedicht ZOMER 2018

BIJ DE ZEE EN OP HET STRAND
DRIJF IK OP DROMEN.
DIE NET ALS DE WOLKEN
GAAN EN KOMEN.
IK LAAD OP EN LAAD LOS
EN LAAT MIJN GEDACHTES
MEEVOEREN MET DE WIND.
EEN PLEK WAAR IK ALTIJD
OPNIEUW MEZELF WEER VIND.

WARME GROET, TRUUS

Lezing Platform Maatschappelijk Engagement (Hooge Berkt gemeenschap)

Zaterdag 1 september, de dag van de zorg om de Schepping van de Aarde, hebben we in de Hooge Berkt gemeenschap een lezing gehouden door mensen van het Platform Maatschappelijk Engagement. We waren met zessen naar de Laudato Si retraite in Helvoirt van 24 tot 26 augustus geweest. Daar hebben we met een Franciscan de tekst van het Zonnelied van Franciscus verhelderd. Op 1 september was het een goede middag en veel van onze leden kwamen luisteren. Gerard heeft verteld hoe je als gelovige aan duurzaamheid doet. Iemand anders sprak over de situatie waarin de armen verkeren. Er waren veel vragen en goede antwoorden. Ik heb op 6 augustus een gedicht geschreven en dat heb ik als afsluiting gelezen.

De hitte brengt ons samen.
De droogte brengt ons samen.
De koelte brengt ons samen.
Het wachten op een regenbui brengt ons samen.

Wij zijn mensen die nú leven.
Die verbaasd kijken naar de strakke blauwe hemel.
Die plekjes zoeken in de schaduw.
Veel bomen en planten laten hun bladeren voortijdig vallen.

Wij zijn mensen die nú leven.
Die deze zomer niet kennen.
Het klimaat verandert snel.
Water te weinig, rivieren ondiep en smal.

Wij zijn mensen die nú leven.
Zouden wij autoloze zondagen beginnen?
Het zou een druppel op een gloeiende plaat zijn.
Kunnen we een andere druppel verzinnen?

Wij zijn mensen die nú leven.
We zijn er voor de kinderen van de toekomst.
Laten we stil zijn even.....
Wij zijn de rijken, denken we aan de armen op onze planeet?

Wij zijn mensen die nú leven.
Tevreden zijn met de hitte, de droogte, de koelte, de langverwachte regenbui.
Kunnen we wat sober gaan leven? En voelen hoe we dan tevreden zijn.

Thema Kringzondag 16 september: Liefde in tijden van angst.

Wij hebben ons laten inspireren door het boek van Bleri Lleshi die droomt van een betere wereld in tijden van terreurdreiging, globalisering, migratiestromen, angst voor veiligheid, behoud van werkgelegenheid en kil cynisme. Zijn wapen is liefde als tegenkracht. Hij is zelf als kind met zijn ouders gevlucht voor een communistische dictatuur uit Albanië. Hij is politiek filosoof, mensenrechten activist en jongerenwerker in Brussel, waar een aantal jongeren uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen in Parijs, d.d. 13-11-2015.

Hebben we in onze samenleving nog wel tijd voor elkaar? We zien steeds meer mensen uitvallen, die niet meer meekunnen. Er is angst voor eenzaamheid, falen en armoede. Angst voor terrorisme en vluchtelingen. Als je opgroeit in armoede leef je met schuld en schaamte voor je ouders en je omgeving. In onze economie tel je niet mee, je hebt gefaald. Daarom is het belangrijk om kwetsbare mensen te versterken en ze gevoel voor eigenwaarde en engagement te leren, zodat zij zich niet gaan afzetten tegen de samenleving. Wat terroristen willen is haat en angst zaaien. Maar angst bestrijdt je niet met repressie. Angst overwin je door je open te stellen, elkaar te vertrouwen en je kwetsbaar durven op te stellen. Dit roept wel weer andere angsten op, nl angst om te verliezen of afhankelijk te worden. Mensen houden nu eenmaal van duurzaamheid en zekerheden. In een snel veranderende wereld bestaat er geen volmaakte duurzaamheid of zekerheid. Zonder verandering is er geen groei. Door bewust te leven krijg je grip op jezelf, je medemens en je omgeving. Kiezen voor de liefde is daadwerkelijk zorgen voor de groei en het leven van de ander, die we liefhebben. Dit hoeft geen 1 op 1 relatie te zijn.

De eerste voorwaarde hiervoor is zelf liefde, dit is anders dan narcisme of zelfzuchtig zijn. Om te komen tot zelf liefde is een liefdevolle omgeving noodzakelijk, zodat je kan afrekenen met een laag zelfbeeld en daaruit vloeiende schaamte en schuldgevoel.

Door de media en de commercie is liefde verworden tot een product, dat je moet consumeren. Als je niet mooi, slim, succesvol etc. bent, heb je gefaald en zal het vooral aan jezelf hebben gelegen, dat je het niet krijgt. Maar liefde is geen emotie alleen, zoals de romantische liefde. Echte liefde is vooral ook rationeel. Het is de keuze om ons te verbinden met de ander en zo ook ons zelf te ontdekken. Liefde is engagement, vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheids gevoel voor wie of wat je liefhebt. Je kunt delen met anderen en dat geeft een gevoel van geluk.

Liefde is belangrijk in de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting. Liefde heeft ook ethiek en spiritualiteit nodig, als tegen hang voor de commercialisering en dominantie van de romantische liefde.

Een levenswijze waarin we geloven dat we met elkaar verbonden zijn door een hogere macht. Het inspireert ons om liefde te zoeken en te delen in gemeenschap in plaats van alleen maar te consumeren.

Truus en Constance