



Kringberichten

december

Voorwoord

December is een gezellige maand. Het begint met Sinterklaas. Dit jaar hebben we met zijn tiene het feest gevierd. Ieder had erg zijn best gedaan om een mooie surprise en rijm te maken. Shanto en Darya deden ook mee. Voor Darya was het totaal nieuw en het was mooi om zijn gezicht te zien toen zijn surprise te voorschijn kwam. Het was een gezellige avond.

Deze maand is ook onze vlag weer gestolen, voor de tweede keer! We overwegen nu om de vlaggenstok nog hoger te hangen, net onder het raam boven de ingang. Dan heb je wel echt een ladder nodig. We begrijpen niet hoe iemand een vredesvlag kan wegnemen en dan het thema 'vrede' verder wil uitdragen. Maar ja...

Op kringzondag ging het ook over vrede, in relatie tot advent. Advent is een tijd van verwachten, verlangen maar ook zelf actief zijn om dat wat je verlangt, dichterbij te brengen. Het is niet passief afwachten tot de wereld beter wordt. Juist dit actief zijn, zorgt voor innerlijke vreugde. Een vreugdevuur dat diep in ieder mens zit en onverwoestbaar is, ondanks alle duisternis die er soms kan zijn, in de wereld, maar net zo goed in jezelf.

Dat innerlijke vuurtje willen we bij elkaar blijven aanwakkeren!

We hebben samen in stilte een mandala ingekleurd. Er waren puzzelstukjes gemaakt van 5 letters die samen het woord 'vrede' vormden. De letters waren verwerkt in de mandala en we overlegden met elkaar hoe we die letter er konden laten uitspringen door het gebruik van bepaalde kleuren.



Naar aanleiding van Kringzondag schreef Gerard het volgende stukje:

Kringzondag december 2018

Licht
Hoopvol verwachten
Bij elkaar zijn
Het leven samen kleuren
Het leven samen delen rond drie kaarsen
Op weg naar Kerstmis

We spreken ons uit
Onze dankbaarheid en onze vreugde
Ons verdriet en onze hoop
Wat is het toch goed om
Als broers en zussen het leven te kunnen delen met elkaar

Onze vreugde wordt groter
Onze last wordt lichter
We hebben samen ruimte gemaakt voor vrede.

*

Aan alle kringleden:
Bedankt dat jullie er steeds zijn.

Noodklok voor het klimaat

Onderstaand artikeltje stond in alle huis aan huisbladen van de Kempen. Het spreekt voor zich.
Gerard en Anneke



Aan de vooravond van de Klimaatconferentie in Polen luidde Gemeenschap De Hooge Berkt op zaterdag 1 december de noodklok voor het klimaat. Samen met ongeveer driehonderd groene kerken, moskeeën en andere organisaties roept Greenpeace op deze manier op om haast te maken met maatregelen die de opwarming van de aarde kunnen beperken. Als Groene Gemeenschap steunt De Hooge Berkt dit initiatief van Greenpeace. “Wij houden ons bezig met het milieu, in

eigen huis en tuin, maar bekommeren ons ook om de aarde en de wereld om ons heen. Zo zijn het vooral de armste mensen op aarde die het eerst en het hevigst getroffen worden door klimaatveranderingen. En zijn wij het niet, in het rijke westen, die mede oorzaak zijn van die klimaatveranderingen, door onze manier van leven?” aldus Frank Boomers van het Platform Maatschappelijk Engagement van de gemeenschap.

Het Platform is al jaren een denktank voor sociale betrokkenheid en richt zich nu vooral op het milieuvraagstuk. Zo wordt er aandacht gegeven aan de oproep van Paus Franciscus om ons opnieuw te verbinden met onze aarde als bron van ons bestaan, in plaats van haar te overvragen en uit te putten. In de Encycliek Laudato Si noemt de paus de zorg voor de aarde en de zorg voor de armen in

één adem. Dit vraagt om actie, hier en nu, in Bergeijk, in De Kempen, in Nederland, en wereldwijd via de Klimaatonderhandelingen in Polen.

Meer foto's van de actie van Greenpeace zijn te vinden op:

<https://www.greenpeace.org/nl/acties/noodklok-voor-het-klimaat/>

zie ook: www.dehoogeberkt.nl.

Tweede kerstdag: Uitnodiging!

*Voor een gezellige maaltijd in kerstsfeer
op 26 december 2018 van 12.00 - 15.30 uur.
bij de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301a*

Een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Meld je aan via telefoon (040-2525609) of mail (info@hoogstraatgemeenschap.nl)

Eigen bijdrage naar draagkracht, richtbedrag €5,-

Kom en schuif aan!

*Hartelijke groet en graag tot dan!
Annelies, Erik, Cora, Paul, Rob en Marjan*



Er is een licht dat mensen
sinds eeuwen doet geloven
in het ongelooflijke.
En soms word je
iets van die gloed gewaar
in ongerepte dingen
en in ieder grootmoedig gebaar.
(Kris Gelaude)

**Wij wensen iedereen een mooi kerstfeest
en een zinrijk 2019!**

Cora, Paul, Marjan, Rob, Erik, Luus, Rard, Annelies