



# Kringberichten november 2018

## Voorwoord

Het afgelopen weekend waren alle kamers 'bewoond'. Dat is lang geleden dat dat het geval was en het voelde goed. Een grote familie onder één dak, een dak boven vele hoofden. Een dak dat beschutting biedt, geborgenheid, warmte. Cora had een vriendin uit Vlaardingen te logeren, zij had de 'logeerkamer' beneden. Dan hadden we onze nieuwe gast Daria, afkomstig uit Afghanistan. Vluchtelingen in de Knel zocht een plek voor hem. Hij blijft in ieder geval tot januari. Dan wordt zijn situatie opnieuw bekeken. En afgelopen vrijdag kwam Veronica: van Vluchtelingen in de Knel om 17.30 bij ons met de vraag of Betrus het weekend bij ons mocht zijn. Ze was al de hele dag aan het bellen of hij ergens onderdak kon krijgen. Nergens was plek. Ja, bij ons wel. We hebben altijd een crisiskamer. Zo kwam deze man uit Libië als noodopvang bij ons. Gisteren zaten we met zijn tieners aan tafel. Daria had gekookt. Hij verontschuldigde zich dat het te weinig was! Maar als je deelt, is er ineens volop. Het smaakte heerlijk! Hij en Shanto aten samen het toetje van één bord. Dat was ontroerend om te zien. In onze cultuur is dat vreemd en misschien wel ongepast, maar hier ging het op zo'n natuurlijke manier en was het eigenlijk heel normaal. Dan ontdek je weer dat vluchtelingen je leven kunnen verrijken!

We kunnen ook nog vertellen dat Alice, die hier een tijdje gewoond heeft, bevallen is van een dochter met de mooie naam Eunice! Ze verblijft nu in het AZC in Oisterwijk.

In de zondagavondmeditatie ging Paul nader in op het thema van de Kringzondag, het Lied van de Aarde. Daar werd toen de tekst van Thich Nhat Hanh gelezen:

### **Moeder aarde genezen**

*Bewust op de aarde lopen kan onze vrede en harmonie herstellen,  
maar ook de vrede en de harmonie van de aarde zelf.*

*Wij zijn kinderen van de aarde.*

*Wij hebben haar voor ons geluk nodig, maar zij heeft ons ook nodig.*

*Of de aarde mooi is, fris en groen of dor en droog hangt van onze manier van lopen af.*

*Wanneer wij op een mooie manier lopen loopmeditatie beoefenen,*

*masseren we de aarde met onze voeten en zaaien we vreugde en geluk bij iedere stap.*

*Onze moeder aarde zal ons genezen en wij zullen haar genezen..*

Paul liet ons dit echt ervaren door ons te laten 'lopen'.

Het was een mooie afsluiting van het weekend.

## **Emmaus**

Het heeft overal in de media gestaan: Emmaus Eindhoven is failliet. Natuurlijk zijn wij nauw betrokken bij het wel en wee van de mensen van Emmaus. Want het gaat hier om mensen, kwetsbare mensen die nu in onzekerheid verkeren. We helpen ze waar we kunnen, we luisteren naar hun verhaal en ondertussen gloort een beetje hoop dat er misschien een doorstart mogelijk is. Op het moment van dit schrijven is dit nog volkomen onduidelijk en we wachten het af. Onze gedachten zijn wel bij de mensen van Emmaus.

## **Herdenking omgekomen vluchtelingen**

Op 6 november was de herdenking van de omgekomen vluchtelingen, in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap. Het was een bijzondere, indringende bijeenkomst waarin we een stukje uit een documentaire van HUMAN te zien kregen, een gestrand schip, veel doden, bekeken vanuit het perspectief van een jonge man, die de oversteek overleefde en terugdenkt aan de laatste uren. Hij wilde zijn vriend redden maar die kon niet meer. Hij moest hem uiteindelijk loslaten. De vriend gaf aan dat hij verder moest. Afschuwelijk!  
Het was dit jaar jammer genoeg niet zo druk als anders maar de inhoud was er niet minder om. Het was goed voorbereid. Compliment aan de HOV-groep!

## **Hoogstraatgemeenschap**

Afgelopen zaterdag hebben we een hele middag 'gewerkt' aan onze gemeenschap. Rob en Erik hadden de middag voorbereid. We begonnen in de voortuin waar we met natuurlijk materiaal uit de tuin samen een mandala gemaakt hebben. Dat is een mooie manier om als team iets samen tot stand te brengen, om elkaar beter te leren kennen. Waar de een behoefte heeft aan afspraken en structuur, gaat een ander intuïtief te werk en nog een ander wacht eerst even af. De een gebruikt kleine materialen, de ander wil de grote lijnen zichtbaar krijgen. Nog een ander brengt kleur aan. Er zijn soms niet veel woorden nodig om mensen wat beter te leren kennen. Alle spelers zijn nodig in een team, we zijn allemaal schakels in een mooie ketting.

Ook mochten we in stilte nadenken over de vragen: wat geeft je energie bij het leven in een gemeenschap, waar loop je tegenaan (wat kost energie); en hoe kijk je naar de toekomst? De kasten werden volgeplakt met post-its en we mochten elkaar bevragen. Zo kom je weer een stukje verder. Een gevoel van veiligheid bij elkaar, vertrouwen in elkaar is hier wel essentieel. Ook dat moet de kans krijgen om te groeien.

Ook hebben we samen gedeeld welke beelden wij hebben bij duurzaamheid. We hadden de opdracht daar een symbool bij te zoeken. We wandelden naar de Genneper Hoeve maar het was erg koud dus nadat we ons symbool hadden gevonden, hebben we dit thuis met elkaar gedeeld. We hadden er alle rust voor en het was goed.

Toen kwam Luus thuis van de scouting, verkleumd en met een zware doos met speculaas op haar fiets. Annelies ontfermde zich over haar. Een hete douche doet wonderen! Ja, kinderen horen bij deze gemeenschap. Zij brengen een sprankelende frisheid, een andere manier van denken, een extra dimensie.

## Scheppingsverhaal

Naar aanleiding van de vraag om kopij voor de kringberichten ná Kringzondag, stuurde Gerard de volgende tekst. Dit in aansluiting op het Lied van de Aarde. De tekst van Philip Newell is geïnspireerd op de keltische spiritualiteit.

### Philip Newell

**In het begin** schiep God de hemel en de aarde.  
Daarvoor bestonden slechts lege duisternis en de eeuwig diepe wateren.  
Maar uit de duisternis stak een wind op.  
De adem van het leven.  
Het was God en Hij zei: 'Er moet licht komen'.  
En er was licht.  
God zag dat het goed was.  
Er was een tijd voor licht en een tijd voor duisternis.  
Het licht werd dag genoemd en de duisternis nacht.  
Het werd avonden het werd morgen, de eerste scheppingsdag.

**Op de tweede dag** bleef de storm zich roeren.  
Het was de wind van een nieuw begin.  
God zei: 'Er moet een ruimte voor de schepping komen'.  
En de wind maakte een holte in de diepe wateren.  
Een wieg voor het leven.  
Boven, onder en aan beide zijden was het water.  
God zag dat het goed was.  
Een plaats voor geboorte en overvloed.  
Het werd avond en het werd morgen, de tweede scheppingsdag.

**Op de derde dag** zei God: 'Laat de standvastige aarde verschijnen'.  
En de wind bracht al het levenswater bijeen.  
De wateren waren oceanen en het droge was het land.  
De wind blies over de donkere bodem.  
En de aarde werd groen.  
Frisse bloemen ontloken.  
Kleur en goedheid ontsproten aan de aarde.  
Jonge struiken ontbotten.  
Bomen waren zwaar van al het fruit.  
De aarde was een krachtig zaad.  
God zag dat het goed was.  
Het werd avond en het werd morgen, de derde scheppingsdag.

**Op de vierde dag** zei God: 'Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen'.  
En de wind droeg het vuur op zijn vleugels omhoog en strooide het licht door de luchten.  
Er was een groot licht om over de dag te heersen en een zachter licht om te heersen over de nacht.  
Er waren flonkerende sterrenstelsels boven tal.  
De zon, de maan en de sterren bewogen zich in harmonie.  
Ze vergezelden de seizoenen.  
Ze markeerden de dagen en jaren.  
Ze schenen op aarde als tekens van de hemel.

God zag dat het goed was.

Het werd avond en het werd morgen, de vierde scheppingsdag.

**Op de vijfde dag** zei God: 'Het water moet levende wezens voortbrengen'.

En de wind wekte de wateren tot leven.

Grote zeemonsters werden geboren.

Glimmende vissen schoten door de zeeën.

Vogels van allerlei slag kwamen uit het water.

Kruipende dieren krabbelde op het droge.

Wilde dieren renden frank en vrij.

Vee trok grazend over graslanden.

God zag dat het goed was.

Levendig was de aarde met haar schepselen.

Het werd avond en het werd morgen, de vijfde scheppingsdag.

**Op de zesde dag** zei God: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn'.

De wind nam toe in kracht boven het zwellen van de zee

En uit de vochtige grond werd de mensheid geboren.

Geest en vlees werden gevormd naar Gods evenbeeld.

Mannelijk en vrouwelijk kwamen samen voort.

En hemelwoorden klonken op aarde:

'Wees vruchtbaar en wordt talrijk.

De aarde is van jullie en jullie zijn van de aarde,

De zaden, de zeeën, de schepselen,

Alles wat adem heeft en iedere plant die er groeit.

Wees als mijn evenbeeld sterk en waak over de eenheid van het leven'.

God zag alles wat hij geschapen had en het was erg goed.

De relatie tussen aarde en vrouw en man was begonnen.

Het werd avond en het werd morgen, de zesde scheppingsdag.

**Op de zevende dag** was er stilte in de hemel.

De machtige levenswind zweeg stil.

De zee was kalm.

De morgensterren glinsterden.

De aarde sliep.

Het werk was gedaan.

De schepping was geboren.

En de Moeder van alle dingen rustte.

Het was een heilige dag.

De hemelen en de aarde waren gezond en wel.

God zag hun volheid.

Het werd avond en het werd morgen, de zevende scheppingsdag.