



Kringberichten maart 2019

Vanmorgen een lange wandeling gemaakt ter voorbereiding van de Nacht van de Vluchteling. In de mist begonnen. Mist heeft wel iets vind ik, iets mystieks. In de natuur werkt het verstillend. Soms ga je al tastend en zoekend je weg in het leven, er is weinig (voor)uitzicht. Je struikelt over wortels, zakt weg in de modder, stoot je voet aan een steen, haalt je hand open aan een doornstruik. Toch weet je dat ergens de zon is, die wil door de mist heenbreken. Of, weten is misschien niet het goede woord, vertrouwen past beter, geloven. Dus ga je door, je toevertrouwend aan de aarde, ook al mis je soms vaste grond onder je voeten. Het ritme van het lopen werkt ook verstillend, je gedachten vertragen, komen tot rust.

Veertigdagentijd: de tijd om stil te staan bij wat ertoe doet, bij wat je leven zin geeft. Tijd ook om stil te staan bij mensen die het minder goed hebben getroffen. Hier in huis doet ieder op zijn eigen manier aan vasten. Dat kan zijn 'afzien van.....', het kan ook betekenen tijd maken om de dingen te doen waar je normaal niet aan toekomt, bijvoorbeeld het lezen van een mooi boek, het kleuren van een mandala, het bezoek aan iemand die je al lang niet gezien hebt.

En dan, al lopend op je pad, kan de zon zomaar ineens doorbreken, zoals vandaag. Je hoort het ploppen van dennenappels die openbreken, het gekwetter van vogels, kinderen die buitenspelen. Het leven krijgt weer kleur. Mooi is dat, genieten! Ongemerkt ben je in een ander landschap beland, de mist is opgetrokken, je hoofd is weer helder, de tred van je voeten niet meer aarzelend en zoekend maar licht en vol vertrouwen. De weg naar Pasen gaat door mist en donkerte heen om uit te komen bij het Licht van de Nieuwe Mens. De weg van ons leven is niet anders.

Kringzondag

Vorig weekend, 17 maart, hadden we weer een mooie kringzondag, voorbereid door de zusters. Met de 'vasten' in gedachten, gingen we in groepjes uiteen rond de tekst die Albertha voorlas: *In wier gelaat God zich openbaart*. Moeilijke maar indringende woorden en vragen daarbij zoals: waar kom ik de gebrokenheid van mensen tegen in het dagdagelijkse leven? Laat ik me raken? Het samen uitwisselen daarover was heel waardevol en kostbaar. Het was weer een mooie ochtend, met dank aan de zusters.

Wat nog meer is geweest.....

Klimaatmars

Op zondag 10 maart namen Paul, Cora, Marjan en Rob deel aan de klimaatmars in Amsterdam. In de stromende regen liepen ruim 35.000 mensen mee en lieten zij hun stem horen. Een goede opkomst en een mooie dag, aldus de deelnemers, ondanks kou en regen!

Symposium Klimaat en water, 14 maart

Erik, Rob en Marjan fietsten deze donderdagavond verwachtingsvol naar het CKE. Door Trefpunt Groen Eindhoven en Grootouders voor het Klimaat was een aantrekkelijk programma neergezet: meteoroloog (bekend van RTL) Reinier van den Berg en ecooloog Peter Voorn (Waterschap Dommel en Natuurmonumenten) hielden boeiende verhalen over de toestand van klimaat, water, biodiversiteit en alle schrikbarende ontwikkelingen daarin. Ja het is nog erger en serieuzer dan we willen weten. Maar het hoopgevende van het verhaal van van den Berg was dat het weliswaar vijf over twaalf is, maar dat we de klok terug kunnen zetten naar vijf voor twaalf door vooral heel veel bomen te planten. Ook ecooloog Voorn wees op het belang van groen, bomen, de natuurlijke airco's, maar maakte zich vooral zorgen over het grondwaterpeil en het watergebruik. Heel begrijpelijk na zo'n extreme zomer als 2018. Waar we volgens beiden er veel meer van gaan krijgen. Dus we gaan maar weer goed door in de tuin van de Hoogstraatgemeenschap: de bodem bedekt houden (met blad, groen, gemaaid gras, 'mulch'); veel struiken, planten en vooral bijenvriendjes planten; en met liefde voor plant en dier ons terrein beheren. Fijn om te merken dat ook onze burens, Omslag, Emmaus, hovenier Hans Timmerman, en niet te vergeten Truus, daar actief mee bezig zijn. PS Die Grootouders voor het klimaat doen mooie dingen en staan ook van harte open voor niet-grootouders die zich willen aansluiten bij hun acties rond het behoud van de aarde voor volgende generaties: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

Marjan

NL Doet

Op 16 maart kwamen 11 vrijwilligers zich melden voor een klus in huis, klussen dus. Het plafond is van bruin naar wit geschilderd, met natuurvriendelijke leemverf, de logeerkamer is behangen en de kozijnen in een warme gele kleur geverfd. Deze mensen hebben heel wat werk verzet en het was bovendien gezellig. Mooie ontmoetingen met enthousiaste mensen! Ook in de tuin is hard gewerkt, er is een koudebak gemaakt en de grote lampen zijn geverfd in het glas-en-lood-patroon van de ramen. Fijn om als team zo samen de schouders ergens onder te zetten!

Bezoek van de Design Academie

Op 18 maart zijn vier studenten van de Design Academie bij ons op bezoek geweest. Wij hadden een gesprek met hen in het kader van hun onderzoek naar leefsituaties. Ze zijn geïnteresseerd in ons concept gemeenschappelijk wonen en daarnaast de spirituele/sociale invulling. Het werd een boeiende avond. Binnenkort komen ze terug om de huiselijke situatie te filmen en te gebruiken bij hun onderzoek. Het filmmateriaal blijft intern. Mooi dat jonge mensen zo geïnteresseerd zijn in deze vorm van wonen en leven.

Bezoek diaconie PKN Geldrop

Op vrijdagochtend kwamen drie diakenen op bezoek. Rob, Paul en Marjan konden ze ontvangen. Het zijn trouwe donateurs, we krijgen jaarlijks een gift. Ze wilden graag komen zien en horen hoe het er hier voorstaat in de Hoogstraatgemeenschap. Ze waren heel geïnteresseerd en we hadden een mooi gesprek over hoe we hier leven en hoe de overgang is geweest van de situatie met de zusters naar onze 'nieuwe' invulling. We konden laten zien waar we in huis mee bezig zijn: de logeerkamer in opbouw, de gang aan het witten, de moestuin in groei. Ook over verduurzaming hadden we het: hun keuzes privé, de mogelijkheden met de kerk, de moeite om mensen 'mee' te krijgen, onze wensen en obstakels. Ze kregen ons sociaal jaarverslag mee, en de 40 groene stappen die Marjan schreef voor Open Deur. We hopen contact te houden, en ook een keer ons verhaal te gaan doen in een kerkdienst. Een vruchtbaar contact!

Marjan

De tuin

Nu ik toch aan het schrijven ben: wat is het fijn dat het voorjaar is! De biologische voorjaarsbollen barsten de grond uit. En ook al die bollen die de zusters in de loop der jaren op diverse plekken hadden gepoot verrassen ons. Een genot voor het oog en voor alle bijen en vlinders die de tuin al volop bezoeken. De vogels fluiten er op los. De bessenstruiken die we vorig najaar van verschillende kanten kregen blijken goed aangeslagen te zijn en staan al volop in het blad. De eerste composthoop ligt te rusten in de hoop dat die in het najaar over de tuin verspreid kan worden. De ronde vorm van de moestuin, met acht punten, is nu duidelijk zichtbaar en wordt stukje bij beetje ingezaaid/-geplant. We kijken hoopvol uit naar alles wat hier hopelijk in goede aarde valt. En zaaien voorlopig nog vrolijk verder.

Marjan

Laudato Si en 'Wordt wie je bent'

Tijdens de laatste kringbijeenkomst (17 februari) vroegen verschillende mensen aan ons hoe in Bergeijk de bijeenkomst was verlopen rond de thema's 'Laudato Si' en 'Wordt wie je bent'. Wel, het was heel goed. Méér dan Anneke en ik verwacht hadden. Het onderstaande bericht is geschreven voor de vrienden van Bergeijk.

We waren op zaterdag 16 februari met meer dan 40 mensen bijeen om met elkaar de verbinding te zoeken van 'Laudato Si' met het thema: 'Wordt wie je bent'.

Laudato Si is een encycliek van de huidige paus Franciscus. Het is een werelddocument over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Het document is opgebouwd vanuit de drieslag: zien – oordelen – handelen. Wetenschap en spiritualiteit ontmoeten elkaar daarbij.

Frank Boomers voerde ons in zijn presentatie langs alle kernpunten. We zien de vervuiling – de wanverhouding tussen arm en rijk – het grote geloof in de economie en de techniek en nog veel meer. En dan laat Frank klinken: 'wij zijn niet de heersers van de aarde'. Het trof mij dat hij vanuit de encycliek aangaf, dat juist onze onderlinge afhankelijkheid getuigt van de grootheid van God. En het trof mij ook, dat de mens in staat is om eerlijk naar zich zelf te kijken en in dialoog kan gaan.

De toekomst vraagt dat wij een ecologische bekering ondergaan, waarin we ons in dankbaarheid verbinden met elkaar. Nederigheid en soberheid past ons, maar ook enthousiasme en creativiteit om mee te bouwen aan een bewoonbare wereld.

Na een korte pauze mocht ik met een korte meditatie ons allen binnen leiden in de stilte en het luisteren: '... maak ons vrij, Heer, zodat we elkaar kunnen bereiken, geraakt worden, en samen heel worden ...'

Vervolgens werden we op weg gezet vanuit het thema 'Wordt wie je bent' met Jezus als voorbeeld. We gingen uiteen in 4 groepen van 8 personen met 3 vragen. Geen discussie; alleen luisteren naar elkaar.

- Wie ben je en waarom ben je gekomen?
- Wat heeft je het meest geraakt?
- Wat neem je mee ter overweging van wat je van de ander hebt gehoord? Of vertel over je eigen droom.

We sloten af met een gebed: '... Christus heeft geen andere handen, dan jouw handen...'

Vol van alles wat we gehoord hadden... gestimuleerd ...een stukje meer bekeerd om ons open te stellen ... om lof te zingen ... om de weg te gaan.

Dank aan allen die er waren. Het was verrijkend om zó samen te zijn.

Gerard

Thema-middag Soefibeweging

A.s. zaterdag 23 maart van 14-16 uur in onze woonkamer een activiteit van de Soefi-beweging Eindhoven: "Fragmenten van Rouw en Troost"

Een voordracht, gebaseerd op het rijke gedachtegoed van oude Perzische dichters (door Kathy Anita de Vries-de Graaf).

Omlijsting door live harpmuziek (Saraswati de Vries)

Iedereen is van harte welkom.

Vrije toegang. Vrijwillige collecte na afloop aan de deur.

Agenda:

7 april: wake bij detentiecentrum Zeist, vanaf 16.30 uur

22 april: Dag van de Aarde, nadere informatie volgt.

4 mei: Open Huis Hoogstraatgemeenschap

18 mei: Kringzondag, voorbereid door Gerard en Anneke