



Kringberichten januari 2019

Januari is al weer vergevorderd. Op het moment van schrijven is de eerste sneeuw gevallen, Nederland stond vast. Sneeuw is mooi, er ontstaat een maagdelijk landschap. Een schone lei, maar dan wit, blanco, je kunt het nog helemaal gaan invullen. Nieuwe kansen, uitdagingen, mogelijkheden tot groei, vreugde, verdriet, zoals het leven is. Hoe gaan wij het nieuwe jaar in?..... Het Kloosterhof van Gestel organiseerde haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit keer bij Omslag. Het zou eigenlijk bij Emmaus zijn, maar ook die gaan de weg van oud naar nieuw en dit was geen goed moment om het in hun ruimte te organiseren. Wel waren zowel oude als nieuwe mensen van Emmaus aanwezig en dat was goed! Zelf was ik er niet bij dus ik moet het doen met de verhalen die ik hoorde. Iedere organisatie vertelde iets over het afgelopen jaar en eventuele plannen voor het komend jaar.

Het is goed van elkaar te horen waar ieder staat!

De eerste kringzondag hebben we ook achter de rug. Lenie had het voorbereid, samen met Chris. Helaas was die 's morgens ziek geworden. Gelukkig had hij wel vragen doorgestuurd waarmee we aan de slag konden. Lenie had een mooie viering als afsluiting. Annelies heeft de antwoorden vanuit de verschillende groepjes verzameld en er een verslagje van gemaakt.

Uitwerking van vragen n.a.v. kringzondag 20 januari 2019

Vinden jullie dat er een stimulansgroep moet zijn? Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?

Achterliggende vraag: Wat is nodig als schakel tussen gemeenschap en kring?

Over het algemeen hebben de kringleden geen behoefte (meer) aan een aparte stimulansgroep. Het loopt goed. Het is goed dat de kringleden zelf thema's inbrengen. Enkele leden vinden het echter wel fijn als er thema's worden aangedragen. Ook is er behoefte aan sturing op de kringzondag zelf; een aanspreekpunt. Dit zou iemand van de Hoogstraatgemeenschap moeten zijn. De gemeenschap faciliteert de zondag, zorgt dat al het nodige aanwezig is en houdt contact met degenen die voorbereiden. Degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van de zondag, heeft ook de leiding.

Het is fijn als er een lijst ligt voor het hele jaar, waarin staat wie de zondag voorbereidt.

Moeten de onderwerpen die gekozen worden voor de kringzondag vrijgelaten worden, allemaal vastgelegd worden voor een jaar rondom een bepaald jaarthema of steeds aansluiten bij scharnierpunten of actualiteiten.

Sommigen hebben behoefte aan een jaarthema, een rode draad. Daarbinnen kun je vrij kiezen hoe je het uitwerkt. Anderen willen zelf een thema kiezen, wellicht wel aansluiten bij de scharnierpunten: kerstmis, klimaat, vrede, vluchtelingen, laudato si, dag van de aarde. Wel goed om dit te vertalen naar je eigen leefomgeving.

Moeten de ontmoetingen een heel ander karakter krijgen? Bijvoorbeeld we zijn 6 X per jaar met de hele kring een hele dag aanwezig bij de Hoogstraatgemeenschap om elkaar te inspireren, afgewisseld met helpen bij (onderhouds)werkzaamheden.

Het is goed zoals het nu loopt, geen behoefte aan een hele dag.

Twee keer per jaar een leuke dag wordt door anderen juist gewaardeerd maar niet ter vervanging van de kringzondag. Graag vasthouden aan tien zondagen. De viering in de stilleruimte als rode draad behouden. Meer creativiteit in de opzet van de zondag zou mogen. Sommigen missen verdieping en/of terugkoppeling vanuit de kleine groepjes.

Wisselwerking tussen Hoogstraatgemeenschap en Kring

De kringleden willen, los van de kringzondag, zeker betrokken worden bij andere activiteiten die de gemeenschap organiseert. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de wensen van de leden zelf en de vragen vanuit de gemeenschap. De nieuwe opzet van de kringberichten, die tegenwoordig pas na kringzondag wordt verzonden, wordt gewaardeerd. In deze kringberichten kunnen op handen zijnde activiteiten aangekondigd worden en een beroep worden gedaan op de kringleden.

De kringleden spreken de wens uit om het licht samen brandend te houden naar de toekomst toe. Ook wordt er aandacht gevraagd om nieuwe mensen aan te trekken bij de kring.

Wij hebben als gemeenschap ook samen teruggekeken op de kringzondag en het doet ons goed te ervaren dat de kringleden nog steeds zeer betrokken zijn bij onze gemeenschap, ook nu die zo anders is als vroeger. Fijn dat we een beroep kunnen doen op jullie om mee te denken of mee te helpen met activiteiten. We hebben afgesproken dat Annelies het aanspreekpunt zal zijn voor de kringleden.

Tot slot een bericht vanuit het oude jaar maar daarom niet minder belangrijk...

Fakkeltocht 2018

Anneke en ik zijn samen met onze dochter op het Wilhelminaplein voor de fakkeltocht.

We hebben de opdracht om het vuur mee te nemen naar Bergeijk, naar de Hooge Berktgemeenschap. Zo doen we dat al 18 jaar.

Voor ons staat een klein meisje. Zij schrijft een vredewens op het kartonnetje, dat het vet van de fakkel strak op moet vangen..

Vrede.

Verdraagzaamheid.

De burgemeester spreekt tot meer dan 3000 fakkeldragers.

De scouts hebben het vuur dat in Bethlehem is ontstoken en verspreid is over heel Europa vanuit Utrecht naar Eindhoven gebracht.

Dat vuur dragen we mee als de stoet door de binnen stad trekt.

Een fakkel tegen racisme en tegen terreur. Ooit in Duitsland begonnen in 1993, nadat het huis van een Turkse gezin in brand werd gestoken en kwamen vijf vrouwen en meisjes (4, 9, 12, 18 en 27 jaar oud) om het leven, en raakten acht mensen gewond, van wie enkelen zeer ernstig.

We steken onze fakkels van vrede en verdraagzaamheid aan tegen het vuur dat vernietigt in.

Dat vuur nemen wij mee naar Bergeijk.

Als om negen uur 's avonds de kerstviering begint, is de hele kapel donker. Een klein kaarsje ontstoken aan de Eindhovense fakkel wordt binnen gedragen. Een heel klein lichtje in die grote duisternis. Zo zijn wij verbonden met al die fakkeldragers uit Eindhoven en met al die dragers uit de hele wereld – met jou – met de kring – met velen.

Gerard